

Januari 2025 v.4



## 3:e söndagen efter Trettondedagen **Jesus skapar tro**

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

# ST PETERS KYRKA

### VECKANS KALENDER

*Torsdag 23 januari*

#### **Öppen Kyrka**

**13:00-15:00** Dagträff.

**17:00-19:30** Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

*Lördag 25 januari*

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring

*Söndag 26 januari*

#### **11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Solveig Högberg

*Ledare och sångare:* Carl Lagerkvist

*Organist:* Maria Wilsson

*Bibeltexter:* Jesaja 45:22-24,  
Galaterbrevet 2:16-21,

Johannesevangeliet 4:27-42  
Psaltaren 36:6-10

### VIKTIG INFORMATION

Söndagen den 23 mars hålls församlingens årsmöte. Arbetet med att förbereda detta är i full gång. Kanske vill du skriva en motion, kanske vill du åta dig en ny uppgift, kanske är det något annat du funderar över inför årsmötet och nästa verksamhetsår. Alla behövs vi: "Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig! Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig". Psalm 396:5. Tillsammans är vi S:t Peters församling.

#### **Kontakta pastorn:**

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

[diakonipastorn@stpeterskyrka.se](mailto:diakonipastorn@stpeterskyrka.se)

### **Vatten, vatten, bara vanligt vatten.**

När jag var barn sjöngs ofta Lennart Hellsings "Vattenvisa". "Dripp, dropp, dripp, dropp. Vad är det som regnar på våra paraplyn? Vad är det som snöar ner från skyn? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten."

Så fortsätter visan med en uppräknings av allt som är "bara vanligt vatten". Nu drygt sextio år senare sjunger vi kanske inte lika frimodigt *bara* vanligt vatten. Vanligt vatten är en livsnödvändighet samtidigt som det för många är en bristvara.

I Bibeln är vatten ett genomgående tema. Bibeln börjar med en berättelse om vatten. Skapelsen skedde efter att vattnet hade begränsats och kontrollerats och i en av Bibeln sista versar står: "den som vill ska fritt få dricka av livets vatten".

Under flera söndagar i början av året handlar evangelietexterna om vatten. Vi har hört om hur Jesus döptes i Jordan, vi möter under två söndagar kvinnan vid Sykars brunn och om någon vecka handlar det om att dela en bägare vatten med en okänd.

Visst är det helt vanligt vatten som beskrivs, men det är sannerligen inte *bara*.

Händelserna med och vid vattnet bär ett djupare budskap i sig, vilket det är får vi i varje nu och i varje text leta oss fram till.

Martin Luther King är ett nutida exempel på hur bibelord om vatten använts för att hjälpa oss att förstå det levande vattnets betydelse och utmaningar.

I sitt berömda "I have a dream-tal" citerade Martin Luther King profeten Amos ord "Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en uteslutad ström". Han ville lära sin samtid och oss mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Den tredje måndagen i januari firas alltid Martin Luther King-dagen och även om han varit död i snart sextio år så är hans och Bibelns budskap om det levande vattnet dagsaktuellt.

Vanligt vatten borde vi lära oss att hushålla med. Det levande vattnet får vi slösa ordentligt med till välsignelse för oss själva och våra medmänniskor.

*Solveig Högberg*



Equmeniakyrkan