



Januari 2025 v.3

2:a söndagen efter Trettondedagen Livets källa

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Torsdag 16 januari

Öppen Kyrka

13:00-15:00 Dagträff.

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 18 januari

16:30 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 19 januari

11:00 **Ekumenisk gudstjänst i Adolf Fredriks kyrka**

Predikan: Jenny Arnerlöf

Bibeltexter: Jesaja 55:1-4, Uppenbarelseboken 22:16-17, Johannesevangeliet 4:5-26, Psaltaren 19:2-7

VIKTIG INFORMATION

- På söndag firar vi ekumenisk gudstjänst med Adolf Fredriks församling. Det betyder inte att det är en söndag för oss att ta ledigt på utan nu har vi en gyllene chans att lära känna våra grannar som på samma sätt som vi vill följa Jesus. Låt oss visa vårt stöd och intresse med en varm och god närvaro!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf
070 306 6346
pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:
073 261 1600
diakonipastorn@stpeterskyrka.se

”I FN:s generalförsamlings resolution 64/292 erkänns rätten till säkert dricksvatten och sanitet som en mänsklig rättighet som är absolut nödvändig för full livskvalitet och åtnjutande av samtliga mänskliga rättigheter.” Vatten är avgörande för livet. De som levde i de torra trakterna som Bibelns texter skrevs i förstod detta bättre än många av oss. Att leva i ett varmt klimat är att få extra studiepoäng i törst och hur man släcker den. Det är svårt att hitta ett bättre bildspråk för vår djupaste mänskliga längtan och behov än törst och vatten.

På söndag kommer vi att höra berättelsen om Jesu möte med kvinnan vid Sykars brunn. I samtalet med henne blir det tydligt att hon tänker väldigt bokstavligt kring vatten och hänger initialt inte med Jesus när han talar om vatten på ett symboliskt sätt. Det finns en god anledning. Som samarit hade hon enbart läst Moseböckerna som heliga skrifter och där används inte vatten i symbolisk mening. Samariterna erkände inte profeterna eller visdomslitteraturen och det var bland de texterna som vattens symboliska mening utvecklades. Jesu tålmod med kvinnan är förebildligt och värt att ha i åtanke när vi talar med människor som inte har vår traditions rika bildspråk. Jesus var inte rädd för samtal med människor från olika bakgrunder och religiösa traditioner och det ska vi inte heller vara.

Vatten som en symbol användes flitigt av profeterna och jag vill ta upp ett ställe som det används på som aldrig kommer upp bland kyrkoårets texter. Jeremia 2:13 säger: *Ty mitt folk har begått en dubbel synd: de har övergett mig, källan med det friska vattnet, och huggit ut cisterner, cisterner som spricker och inte håller vatten.* Det var ju inte bokstavliga vattencisterner som Gud syftade på.

Cisterner står för allt som vi medvetet eller omedvetet försöker att ersätta Gud med. Oftast sker det omedvetet så att det är först när vi känner oss som slavar under vår törst som vi anar att vi har druckit från en sprucken cistern istället för Guds friska källa. Gud vill inte se oss slösa vår kraft på vatten som inte är levande och inte kan släcka vår djupaste törst. Kanske är det just därför som det näst-sista ordet i hela Bibeln är, ”Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.” Efter det (som är söndagens episteltext) finns det bara fyra verser kvar i Bibeln. Hela boken är en vägledning för törstiga människor. Så drick, kära vänner, drick djupt ur brunnen som är Kristus!

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrka