



December 2024, v.51

## Fjärde söndagen i Advent Herrens moder

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

# ST PETERS KYRKA

### VECKANS KALENDER

*Onsdag 18 december*

**18:00 Existens** Studiecirkel för unga män.

*Torsdag 19 december*

#### Öppen Kyrka

**13:00-15:00** Dagträff.

**17:00-19:30** Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

*Lördag 21 december*

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring

*Söndag 22 december*

#### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Organist:* Esther Schwartzrock

*Sång:* S:t Peters projektkör

*Bibeltexter:* Sefanja 3:14-17,

Filipperbrevet 4:4-7,

Lukasevangeliet 1:30-35,

Psalm 145:8-13

### VIKTIG INFORMATION

- Öppen kyrka samt diakoni på lördagar har uppehåll v.52 och v.1. Vi medverkar i Jul i Gemenskap under julens dagar.
- Tack för ert trogna stöd under det gångna året!

#### Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

[diakonipastorn@stpeterskyrka.se](mailto:diakonipastorn@stpeterskyrka.se)

Inkarnationens mysterium är svårt att greppa intellektuellt. Det är inte underligt att Maria frågade Gabriel, "Hur skall detta ske?" När hon ställde frågan hade hon nog inte hunnit tänka ut mysteriet och paradoxerna på samma sätt som poeter och teologer i förundran under seklerna har gjort.

Vi tar för givet att Marias initial fråga handlade om "mekaniken" som behövs för ett barn ska skapas och födas, men visst kan det ha funnits (och finnas!) flera dimensioner till hennes fråga som är ännu mer svindlande? En medeltida poet fascinerades av att "innan tid ens hade skapats, fanns Maria som en tanke hos hennes Son" och "Maria blev skaparens skapare, och moder till sin himmelska fader". En annan medeltidpoet kallade Maria "dotter av din Son". Det är gymnastik för hjärnan att tänka på detta!

Storheten som inte går att överskåda blev, genom Marias "ja", förborgad i hennes moderliv. Hur fick Gud plats? Vid dess källa kan man knappast tro att den massiva älven som är Kinas Yangtze flod är en av världens längsta och största floder men den flödar genom många olika ekosystem innan det når havet. Detta är en bra så att vi kan förstå Marias moderskap. Hon blev inte bara Guds moder utan är också moder till alla kristna; Maria är kyrkans moder. Detta görs mest tydligt i Johannesevangeliet och Uppenbarelseboken 12 som båda skrevs av en poet. När vi fastnar i intellektets stundom trånga och fattiga hemvist hjälper poeter oss att se på tillvarons djup. Världen är inte sekulär – den är laddad med Guds storhet, liv och skaparglädje.

Men tänk om den återkommande frågan Maria bar på var, "varför jag?" För visst är det ofta vår spontana reaktion när Gud ber oss att ta ett visst uppdrag? Varför jag? Finns det inte någon annan som är bättre kvalificerad?

Karl Rahner, en av 1900-talets mest briljanta teologer, bad "Ditt ord och din vishet finns i mig – inte för att jag förstår dig med mitt förstånd utan för att jag har blivit erkänd av dig som din son och vän". Jag tänker att denna bön hade kunnat vara Marias bön, och ännu mer häpnadsväckande kan det vara vår bön. Våra liv kan också vara bärare av Guds liv; inte för att vi är särskild lämpade utan för att Gud har välkomnat oss att vara hans barn och, som Maria, bärare av Guds liv.

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrkan