



December 2024, v.50

Tredje söndagen i Advent Bana väg för Herren

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Onsdag 11 december

18:00 Existens Studiecirkel för unga män. Intresserad? Hör med Pastor Carl

Torsdag 12 december

Öppen Kyrka

13:00-15:00 Dagträff.
17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 14 december

16:30 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 15 december

11:00 Gudstjänst

Predikan: Carl Lagerkvist

Ledning: Jenny Arnerlöf

Organist: Göran Grahn

Sång: Sångare från Stockholms City Voices

Bibeltexter: Malaki 4:4-6,

Andra Petrusbrevet 1:19-21,

Matteusevangeliet 11:12-19,

Psalm 146:3-9

VIKTIG INFORMATION

- På torsdag kväll kl.19:00 håller Illustrakören julkonsert i kyrksalen. Biljett kan köpas på plats för 150kr.
- Efter gudstjänsten på söndag delas ut julblommor till församlingens äldre medlemmar.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Advent är här – en tid fylld av förväntan, hopp och förberedelse. Det är också en tid som utmanar oss att lyssna, reflektera och öppna våra hjärtan för Guds rike som kommer nära. Jag vill reflektera över Jesu ord i Matteus 11:12–19, där han talar om himmelrikets framträngande och människors motstridiga respons. Jag vill dela några tankar kring detta och hur det kan tala in i vårt firande av julen. När vi närmar oss julen påminns vi om att Guds rike inte kommer utan motstånd – varken då eller nu. Redan från Johannes Döparens dagar har Guds rike mött hinder, inte minst från människors hårda hjärtan. Samtidigt bryter det fram med kraft, genom Jesus Kristus som föddes i ett stall i Betlehem. Hans födelse är det största tecknet på att Gud tränger fram i vår värld, inte genom våld och makt utan genom kärlek och ödmjukhet.

Låt oss denna adventstid fundera på hur vi kan öppna våra liv för himmelriket. Vad i våra egna hjärtan står i vägen för att ta emot Guds fred och glädje? Kan vi våga lämna utrymme för Guds vilja att forma oss? Jesus talar också om dubbelmoralen i sin samtid – de som kritiserar Johannes för hans askes och Jesus för hans glädje. Kanske ser vi detta också idag? Vi har så lätt för att bedöma andra och skapa avstånd. Men julens budskap kallar oss till något annat: att möta varandra med kärlek, att fira tillsammans och att dela Guds omsorg med dem som är i nöd. I kyrkan gör vi detta konkret genom våra soppmiddagar och volontärinsatser. Tänk på detta: varje gång vi delar en måltid, varje gång vi ger ett vänligt ord eller ett lyssnande öra, så visar vi gärningar som gör hans närvaro verklig i världen.

När vi samlas i kyrkan denna vecka tänds tredje adventsljuset som en påminnelse om ljuset som lyser i mörkret. Detta ljus pekar fram mot Betlehemsstjärnan, som ledde herdarna och de vise männen till Jesusbarnet. Låt oss ledas – av hoppet, kärleken och viljan att se Guds rike omkring oss. På torsdagens soppmiddag får vi särskilt välkomna dem som känner sig ensamma i julförberedelserna. På lördag, när vi delar mackor och kaffe på Centralstationen, ber jag att vi ska vara Jesu händer och fötter för dem som bäst behöver det. Med orden ifrån evangelietexten vill jag avsluta: "Hör, du som har öron." Vad hör vi denna advent? Vilka rop, sånger och berättelser kallar oss att följa Kristus?

Carl Lagerkvist



Equmeniakyrkan