



December 2024, v.49

Andra söndagen i Advent Guds rike är nära

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Onsdag 4 december

18:00 Existens Studiecirkel för unga män. Intresserad? Hör med Pastor Carl

Torsdag 5 december

Öppen Kyrka

13:00-15:00 Dagträff.

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 7 december

16:30 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 8 december

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Organist: Cathrine Skagstedt

Sång: Elin Weman

Bibeltexter: Jesaja 35:1-10,

Jakobsbrevet 5:7-11,

Matteusevangeliet 13:31-34,

Psalm 85:9-14

VIKTIG INFORMATION

2024 har varit ett intensivt år när det gäller att ta hand om kyrkan, med reparationer och förnyelse. Med stor tacksamhet till alla som gjort detta möjligt, praktiskt och ekonomiskt, ser vi nu fram mot ett lugnare 2025, då vi får samla ihop tankar, idéer och pengar inför det som framöver behöver åtgärdas.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

När är det dags?

”Mamma, kom”, det lilla barnet ropar och mamma svarar ”Ja, jag kommer strax, jag ska bara....” Ganska snart ropar barnet igen ”Men kommer du aldrig?”

Barnet är otåligt och har inte samma tidsuppfattning som mamma.

Behovet och längtan ska tillfredsställas på en gång, barnet förväntar en omedelbar reaktion. Men mamman vet att det både kan vara nyttigt att lära sig vänta och att det är helt i sin ordning att hon först göra klart det hon håller på med. Hon finns ju där alldeles nära och ser när väntan för barnet riskerar bli för lång och otåligheten för stor.

Jag tror att vi, även om vi inte riktigt vill erkänna det, kan känna igen oss i barnets reaktion i vår relation till söndagens tema ”Guds rike är nära”. Vad betyder nära, det har ju gått 2000 år sedan de orden först uttalades?

Gud är som den goda modern som finns där alldeles nära oss, ser våra behov och förstår vår längtan och otålighet, men också vet att det kan vara nyttigt för oss att lära oss vänta tills tiden är inne.

Kanske är det ett missförstånd, eller i alla fall en begränsning, då vi tänker att löftet om att Guds rike är nära bara handlar om tid. Visst vet vi att Gud en gång ska skapa nya himlar och en ny jord, ett nytt Gudsrike.

Men att Guds rike är nära kan också handla om det rent rumsliga. Guds rike är inte enbart ett rike som ska uppenbaras en gång, det finns redan nu, nära, bara vi upptäcker det.

Vi behöver inte förlägga vår längtans uppfyllelse till någon framtidsdag. Guds rike är så nära att vi kan få upptäcka det nu.

Vi får öppna alla våra sinnen och se det som redan är.

Det lilla barnets trygghet växer vartefter det får nya erfarenheter av att mamma finns, ser och ger det som behövs, även om det inte sker omedelbart.

På samma sätt kan vår trygghet i relation till Gud växa vartefter vi lär känna honom.

Vi får längta efter något som ska komma, men också ta emot det som redan är.

Solveig Högberg



Equmeniakyrkan