



Dec 2024/Jan 2025 v.1

Nyårsdagen I Jesu namn

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

ST PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Onsdag 1 januari

Obs! 14:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkan: Solveig Högberg

Organist: Maria Wilsson

Bibeltexter: Jesaja 49:13-16,

Hebréerbrevet 13:5-8,

Lukasevangeliet 13:6-9,

Psalm 121

Söndag 5 januari

11:00 Gudstjänst

Predikan: Carl Lagerkvist

Organist: Maria Wilsson

Bibeltexter: Jesaja 49:5-7,

Andra Korinthierbrevet 4:3-6,

Matteusevangeliet 2:1-12,

Alt. Johannesevangeliet 8:12,

Psalm 72:10-15

VIKTIG INFORMATION

- Tack för allt stöd som ni har gett församlingen under gångna året. Att allt fler prioriterar regelbunden närvaro på gudstjänster är ett stöd som verkligen gör skillnad. I början på ett nytt år vill vi be er att i förväg tänka ut hur ni medvetet kan planera ert stöd genom bön, närvaro, givande och andra sätt som ni kommer på.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Ett gott nytt år i Jesu namn

I dagarna avslutar vi året som vi vant oss vid för att börja på nytt på dag ett. Början och slut får mycket uppmärksamhet. Det finns så mycket att blicka bakåt på, att minnas och utvärdera. Tendensen att blicka framåt med drömmar och planer varierar kanske mer, men när året ligger framför oss som ett oskrivet blad är det få som inte fyller det tomma utrymmet med några förhoppningar eller förväntningar. För odlare är mellandagarna en klassisk tid att inventera bland fröpaket och botanisera bland frökataloger med drömmar om kommande skördar (även om odlingssäsongen ligger flera månader bort).

Mittendelar är svårare att överskåda. Ofta är mittendelar för fyllda med aktivitet för att stanna upp och vara nostalgiska och visionära. I årets (och livets) mittendelar är vi så upptagna med livets pågående drama att det kan vara svårt att skönja att en berättelse med ett gott slut pågår. Allt kan kännas så rörigt och ibland meningslös.

En förmån med vår kristna tro är att den placerar oss i en pågående berättelse med en begynnelse, mittendel och mål. Traditionens texter gör tydligt att Gud är aktiv och närvarande under alla delarna. Gud klev in i berättelsen som en av karaktärerna och hans föräldrar fick tydliga instruktioner om att ge honom namnet "Jesus". Namnet betyder "den som räddar". Enligt den judiska seden skulle det åtta dagar gamla barnet Jesus ha fått sitt namn, namnet som ängeln befallde Maria att ge, i samband med omskärelsen.

Vad betyder det att börja och leva årets varv "i Jesu namn"? Det är inte en magisk formel som garanterar att alla våra drömmar och planer ska gå i uppfyllelse som vi har föreställt oss. Det är lättare att konstatera vad det inte betyder eftersom det finns olika sorters hjälp och stöd att få i Jesu namn: frälsning, skydd, vila för själen, och rättfärdighet men kanske viktigast av allt är närhet genom hans Ande. Att söka att leva i Jesu namn har två stora betydelser: att söka leva i ljuset av hans närvaro genom den heliga Anden och att leva i tillit till det goda målet som han för världshistorien mot. När vi vandrar genom årets dagar med honom kan varken våra framgångar eller våra nederlag skilja oss från Guds berättelses mål. Jesus är den som gör vårt jordiska livs slut till en ny begynnelse och tills att vår tid att gå ur tiden har kommit kan vi välkomna varje nytt år som ett gott nytt år i hans namn!

Jenny Arnerlöf



Equemeniakyrkan