



November 2024, v.47

## Domsöndagen Kristi återkomst

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

*Onsdag 20 november*

**18:00 Existens** Studiecirkel för unga män. Intresserad? Hör med Pastor Carl

*Torsdag 21 november*

#### Öppen Kyrka

**13:00-15:00** Dagträff.

**17:00-19:30** Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00, med live jazz

*Lördag 23 november*

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring

*Söndag 24 november*

#### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Solveig Högberg

*Gtjledning:* Jenny Arnerlöf

*Organist:* Göran Grahn

*Sång:* Ylva Holmgren

*Bibeltexter:* Jesaja 65:17-19,

Andra Petrusbrevet 3:8-13,

Matteusevangeliet 25:31-46.

Psalm 102:26-29

### VIKTIG INFORMATION

Det börjar att bli dags att göra bokslut, av olika slag. Prognosen tyder på ett gott resultat för församlingen, men ändå är behoven stora. Kanske kan en av de julklappar du planerar att få eller ge bli en gåva till S:t Peters diakoni.

#### Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

070073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

### Slutet gott

Jag vet inte om du tycker om att utmana dig själv. Inför vissa utmaningar har vi inget val, andra kan vi välja själva.

Inte alla väljer att anmäla sig till Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan eller Lidingöloppet – de klassiskt stora utmaningarna! För någon annan kan det vara en lika stor utmaning att ta sig ur sängen på morgonen och kunna fungera under dagen som kommer.

De utmaningar vi väljer att gripa oss an ser olika ut för oss. Ändå finns det något som är gemensamt. Om vi inte startar kommer vi inte till målet! Många gånger ligger den största utmaningen i att starta och det medför att oftast blir starten viktigare än målgången, men framför allt är starten en förutsättning för att nå målet.

På söndag är det Domsöndagen, då handlar bibeltexterna om hur det ska bli sen. Sen - när vi levt färdigt våra liv på jorden eller sen - när Jesus kommer tillbaka. Det är viktigt att leva med det framtidsperspektivet. Någon gång ska vi gå i mål. Men just nu är det trots allt viktigare att komma ihåg att om det ska bli ett gott slut så behöver vi vågat starta och ha förberett oss för starten.

Jesus talar förvånansvärt lite om det som en gång ska komma, desto mer talar han om hur vi ska leva nu.

Om vi ska kunna leva med tilliten att det är möjligt att komma fram till målet, så får vi välja utmaningar som vi har någon slags idé om att vi ska klara av. Jesus begär inte det omöjliga av oss men samtidigt har han tillit till oss att vi inte fegar ur utan griper oss an utmaningen att vara människa och tar oss an det som möter oss och väljer utmaningar där vi kan få testa tilliten till oss själva och stödet från Jesus.

”Gud har ej lovat att vi ska få, ha bara sol och himmels så blå, seger förutan kamp eller strid, vandring på rosor hela vårt liv.

Men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat, ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i var strid, att vara med oss nu och alltid.”

*Solveig Högberg*



Ekumenisk kyrka