



Okt/nov 2024, v.44

Alla helgons helg **Helgonen**

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

ST PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Onsdag 30 oktober

Torsdag 31 oktober

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Dagträff

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 2 november

16:30 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 3 november

11:00 Gudstjänst

Predikan: Carl Lagerkvist

Organist: Maria Wilsson

Sång: Sångare från Stockholms

Kammarkör

Bibeltexter: Hesekiel 37:12-14,

Uppenbarelsboken 22:1-5,

Lukasevangeliet 12:4-7,

Psalm 116:1-9

VIKTIG INFORMATION

Vi söker sångare till

Uppståndelsekören som

sjunger i gudstjänsten på 1:a

advent och 4:e advent! Om du

vill vara med och sjunga på

båda eller ett av dessa tillfällen

är du varmt välkommen.

Övning sker 20/11 och 28/11

kl.18.00 i kyrkan. Kontakta

pastor Jenny för mer info.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

"Som helgonen i ljuset har..."

Det är lätt att förknippa talet om helgon med den katolska kyrkan, men även i frikyrkliga traditioner finns kvinnor och män som har gått före oss och vittnat om sin tro på betydande sätt. Trots att helgonbegreppet kanske inte är lika framträdande i frikyrkan som i den katolska kyrkan, har dessa människor haft en central roll i kristna sammanhang genom historien.

Ett helgon är inte en perfekt människa. Snarare är helgonen syndare precis som vi. Den tidigare ärkebiskopen Nathan Söderblom beskrev ett helgon som "en människa som med sitt liv visat att Kristus lever." I vår reformerta tradition har vi ingen formell process för att förklara någon som helgon, men vi har många exempel på människor som har levt sina liv som vittnesbörd om att Kristus är närvarande och verksam.

Dessa människor – vare sig de är kända eller okända för oss – har levt sina liv på ett sätt som inspirerar oss, och de förblir för oss helgon, både i och utanför kyrkans gemenskap. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen människa, levande eller död, kan ta eller få den plats som Jesus Kristus har i våra liv. Om vi låter någon annan fylla den platsen, riskerar vi att hamna i ett destruktivt mönster av maktmissbruk eller idoliserande.

Att leva så att man visar att Kristus lever genom sitt eget liv är en uppmaning till oss alla. Vi befinner oss nu i en tid då vi minns de som gått före oss, de vi saknar, och de som har haft betydelse för vår tro. Paulus ord ifrån Romarbrevet 14:7-9 kan därför påminna oss om vårt kristna hopp:

"Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren."

Carl Lagerkvist

Medlemmar i S:t Peter! Vi är inbjudna att delta i en forskningsenkät från

Uppsala universitet: Demokrati och krisberedskap

För mer info och för att delta i enkäten, klicka på länken nedan:

<https://www.dooblocawi.com/client/Survey.aspx?Ticket=KD7Y9J67>

Genom att besvara undersökningen så bidrar du till att förstå hur medborgare i frikyrkor upplever trygghet och otrygghet i sin vardag och hur det påverkar demokratin och det svenska samhället.

Tack på förhand! André Casselbrant