



Oktober 2024, v.43

22 Söndagen efter trefaldighet Frälsningen

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Torsdag 24 oktober

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Dagträff

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 26 oktober

17:00 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 27 oktober

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Organist: Maria Wilsson

Sång: Kerstin Lostig

Bibeltexter: Första Mos 45:4-8,

Första Petrusbrev 4:12-19,

Matteusevangeliet 23:37-24:2,

Psalm 62:10-13

VIKTIG INFORMATION

- 31 oktober är en viktig deadline för den som vill ge till församlingen via kyrkoavgiften (1% av lönen) går till S:t Peters församling. För att avgiften ska tillfalla vår församling från 1 januari 2025 och framåt måste du anmäla dig senast 31 okt. Mer information om det hittar du [här](#).

Ni som redan ger via kyrkoavgiften – Tack!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

”Fram skrider året i sin gång...

...nu gulna lund och lid.” Årets vandring har fört oss djupt in i oktobers landskap av växande mörker. Här är det lätt att sitta inne på ljusfattiga kvällar och bearbeta tankar medan virvlande löv smattrar mot fönstret. När det växande mörkret påminner oss att året börjar gå mot sitt slut är det ett ljus i tillvaron att kyrkoårets tema är *Frälsningen*. Det är önskvärt att höra ordet som det gyllene skenet från en långsamt brinnande låga i en fotogenlampa. Även om jag tycker att frälsning är ett vackert ord, drar jag mig för att tala om mig själv som frälst.

Dels för att jag upplever att begreppet har missbrukats. Somliga talar om frälsning som om det var en trollstav som omedelbart förändrar en människa. Förstå mig rätt – den första stunden när vi har öppnat oss för att ta emot Guds nåd är storslagen. Men den stunden tänker jag mer på som omvändelse; det är början på en frälsning som är fullständig men också under utveckling.

Frälsning är båda ett tillstånd och en process. Som Aposteln Paulus skrev i Filipperbrevet, ”Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta.” Paulus ord antyder en utveckling bland de kristna i Filippi där han initialt vägledde dem. I hans frånvaro fick de fortsätta växa genom att välja: 1. deras attityd till omständigheterna de befanns sig i, 2. att ansluta sig till sammankomster med andra kristna när det var möjligt, 3. att ha heliga vanor i det mån som var möjligt.

Men vad är det vi är frälsta från? Mycket av det beror på våra specifika omständigheter. Men man kan säga att vi är frälsta från förtvivlan, hopplöshet, ensamhet, och destruktiva krafter som hårdhet och hat – sådant som får livet att smaka bittert. Ju längre man vandrar nådens och frälsningens väg desto flera saker kan man upptäcka att man har räddats från, som behovet att alltid ha rätt eller få det sista ordet. Vi kanske kommer på att vi ser med helt andra ögon vem som är viktig och i behov av ett uppmuntrande ord eller blick i ett visst sammanhang. Den obeskrivlig glädje som griper oss med en nästan elektrisk känsla när vi inser att vi ser på livet och andra människor med syn genom-syrad av nåden – det är frälsningen!

Jenny Arnerlöf



Equumeniakyrkan