



Oktober 2024, v.41

## Tacksägelsedagen Lovsång

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

*Torsdag 10 oktober*

**13:00-15:00 Öppen Kyrka**

Dagträff

**17:00-19:30** Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

*Lördag 12 oktober*

**17:00** Mackfabrik och diakonivandring

**18:30 "Night of the Soul"**

Konsert med Ridderholmens kammarkör. Biljetter köps via Tickster.se

*Söndag 13 oktober*

**11:00 Tacksägelsedagens Gudstjänst**

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Organist:* Göran Grahn

*Sång:* Carl Lagerkvist

*Bibeltexter:* Första

Krönikeboken 29:10-14, Första

Thessalonikerbrevet 5:16-24,

Lukasevangeliet 17:11-19,

Psalm 65:9-14

### VIKTIG INFORMATION

Jag vet inte vilka utmaningar du går genom just nu, men kom ihåg detta: *Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny.* Klag.3:22-23  
Må du uppleva det idag!

### Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

### Ditt liv – en lovsång till Gud

Englands äldsta kända diktare är en man som heter Caedmon. Alla poeter som kom före honom förblir namnlösa men Caedmons berättelse är speciell. Hans ansvar var att ta hand om djuren på ett kloster i norra England under 600-talet. På fester och samlingar när man turades om att sjunga för varandra slank han alltid ut från salen så fort han såg harpan komma nära honom. Han var inte skolad i sångens och poesins konst.

Vid ett sådant tillfälle lämnade han festen för ladan där han lade sig bland djuren och somnade. Han drömde att en man stod bredvid honom, kallade honom vid namn och sade, "Caedmon, sjung en sång för mig". Caedmon svarade, "jag vet inte hur man sjunger, därför lämnade jag festen". Men mannen svarade, "Du skall sjunga för mig" och Caedmon svarade "Om vad skall jag sjunga?"

"Sjung om hur allt skapades" svarade mannen, och med en gång började Caedmon sjunga Guds lov på ett sätt som han aldrig tidigare hade hört eller gjort. När han vaknade mindes han sin sång. Han lade till några verser och framförde sången för sitt överhuvud som presenterade Caedmon för klostrets Abbedissa. Hon rådde honom att lämna sitt uppdrag som djurskötare och tog in honom som en medlem i kommuniteten där han fick Bibelundervisning som han förvandlade till sånger som väckte tro i många människohjärtan.

Att bokstavligen sjunga är *ett* sätt att uttrycka lovsång till Gud, men det är inte det enda sättet. Tacksägelse och lovsång handlar om att avsiktligt leva vårt liv med en hållning som är öppen mot Gud och ser allt det goda som Gud är, har gjort och gör. Vår lovsång handlar inte i första hand om vad vi känner utan om vem vi väljer att lita på. Vår lovsång till Gud handlar om hur vårt liv förhållar sig och synliggör Guds liv bland oss. Det finns då en individuell och gemensam aspekt på lovsång och båda är viktiga. Som Caedmon har vi alla specifika gåvor och uppdrag som kan väcka eller styrka tro i andra. Församlingens gemenskap är en miljö där vi får stöd att upptäcka och utveckla våra gåvor som bidrar till att göra Gud synlig för världen. När frestas du att som Caedmon dra dig undan? Känner du dig kluven inför trons praktiker eller heliga vanor som okunskap får dig att undvika? I så fall är det dags att ta ett samtal med en av oss Pastorer i församlingen. Ditt liv ska vara en lovsång för Kristus och vi vill hjälpa dig att stämma upp din röst.

*Jenny Arnerlöf*



Equemeniakyrkan