



Oktober 2024, v.40

Artonde sön efter trefaldighet **Trons kraft**

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 03 oktober

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Dagträff

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 05 oktober

17:00 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 06 oktober

11:00 Gudstjänst

Predikan: Carl Lagerkvist

Musiker: Maria Wilsson

Bibeltexter: Första Moseboken

6:13-22, Hebréerbrevet 11:1-7,

Markusevangeliet 12:41-44,

Psalm 73:23-26

VIKTIG INFORMATION

- Det finns fortfarande tid för ni so är medlemmar att återkoppla med feedback om församlingens Färdplan för 2025-2027 som skickades ut för några veckor sedan. Era insikter och åsikter är önskade!
- Kan du tänka dig vara kock till en av våra Öppna Kyrka torsdag kvällar? Det handlar om att laga en fyllig vegetarisk soppa till ca 25 personer. Hör gärna med pastor Jenny om du vill hjälpa till på detta sätt.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Kraften i det fördolda

Änkans handling i evangelietexten på söndag är verkligen ett slående exempel på en tro som varken är bombastisk eller söker någon uppmärksamhet. Hon gav i det fördolda allt vad hon ägde och förmådde, men i sin enkelhet och självupppoffring bar hon ett djup som Jesus lyfte fram för sina lärjungar. I dagens samhälle, där vi ständigt konfronteras med ideal om synlighet och prestation, ideal och verklighet så står änkans handling som en radikal påminnelse om det motsatta: en tyst och ödmjuk tro.

I vår digitala tidsålder blir synlighet ofta förknippat med värde. "Syns jag inte, finns jag inte.". Vi söker likes, följare, och bekräftelse på sociala medier, men vad änkan gör är raka motsatsen. Hon ger allt, utan att kräva något tillbaka. Den här handlingen av ödmjukhet och tillit blir nästan omöjlig att förstå i en tid där prestation och yta tycks vara måttstocken för framgång och värde.

Den franska mystikern och filosofen Simone Weil (som för övrigt är värd att upptäckas) är ett annat exempel på en person som förstår och lever utifrån en djup inre övertygelse. Hennes mystiska upplevelser och böner visade på en annan form av närvaro och insikt — en närvaro bortom det synliga, bortom det materiella. Genom hennes djupa hängivenhet och andliga upplevelser, liksom genom änkans handling, får vi en påminnelse om att det sanna livet i Gud inte alltid behöver synas eller bekräftas av andra för att vara äkta. Weil och änkan visar oss att handlingar i det fördolda kan bära en enorm kraft. Det som inte syns på ytan kan vara det som har störst betydelse. Det är en utmaning för oss att våga agera utan bekräftelse, att ge utan att synas, och att tro utan att alltid förstå.

Kanske är detta något att ta fasta på? Att våga handla i kraft av tro, även om ingen annan ser det.

Carl Lagerkvist



Ekumenisk kyrkan