



September 2024, v.39

Den helige Mikael's dag Änglarna

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 26 september

13:00-15:00 Öppen Kyrka
Dagträff

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 28 september

17:00 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 29 september

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Ledning: Carl Lagerkvist

Musiker: Göran Grahn

Solosång: Andreas Bergström

Bibeltexter: Daniel 6:16-22,

Uppenbarelseboken 12:7-12,

Lukasevangeliet 10:17-20,

Psalm 103:19-22

VIKTIG INFORMATION

- Pastor Jenny har semester nästa vecka. Om du har en fråga eller behöva kontakta om akut ärende vända dig till Pastor Carl eller ordförande Solveig Högberg (hennes kontaktuppgifter finns hemsidan)
- Tack för att ni stöder S:t Peters församling på så många olika sätt!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf
070 306 6346,
pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:
073 261 1600
diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Guds änglar – ljusets tjänare och budbärare

Ibland hör jag om händelser som påminner mig att det händer mer i tillvaron än vad blotta ögat kan se. Även om man är troende är det lätt hänt att man blir blind eller likgiltig för allt som pågår runt omkring oss i det fördolda. Det är lätt att fastna i det ytliga – att missa vad en författare kallade de tvillingdimensionerna av ande och sinne. När allt vårt fokus är på skärmar och kalkylblad blir det lättare att tänka på övervakningskameror än att tänka tanken att det finns änglar nära till hands.

Bibeln definierar inte dessa varelser – de bara förekommer i dess berättelserna. Det finns cirka 300 referenser till änglar bland Bibelns berättelser. Något jag har funnit intressant är att ängelaktiviteten minskar ju längre man läser Israels historia i Gamla Testamentet men Lukasevangeliet (och även Matteusevangeliet till en del) öppnar med en explosion av änglaaktiviteter som förberedde människor för Jesu födelse.

Nutidens stora fokus på vetenskaplig forskning gjorde det pinsamt för akademiker eller intellektuella människor att prata om änglar. De förflyttades till vidskepligheternas sfär. Det var inte så att man dementerade deras existens men snarare att de ignorerades och människors erfarenheter bortförklarades. När sådant sker, börjar folk med självrensning. De slutar att prata om erfarenheter som inte är "normala" av rädslan att bli stämplade som galningar. En del av New Age rörelsens framgång ligger i deras öppenhet mot en större verklighet. Problemet med New Ages öppenhet är att de inte förstått att andliga varelser inte är något att söka i sig själva. Det som gör änglar intressanta är den de tjänar – GUD! Änglar är Guds tjänare och ett sätt på vilket Gud hjälper oss att också vara tjänare. Änglar är goda och intressanta för att Gud helt och hållet är god och fascinerande.

Jag är glad att änglarna finns och om jag någon gång får nåden att medvetet stöta på en ängel kommer jag att göra mitt bästa att vittna om min erfarenhet på ett sätt som verkar hedra änglarnas egna sätt. De verkar vara rätt skygga med att ge sig till känna, men till nödställda människor i behov av uppmuntran har de ofta kommit med Guds ljus och kärlek som ger mod och kraft. Tack gode Gud för dina änglar som gör dina uppdrag utan att behöva stor uppmärksamhet. Vad mycket vi har att lära från dem!

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrkan