



September 2024, v.38

Sjuttonde sönd. efter Trefaldighet **Rik inför Gud**

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 19 september

13:00-15:00 Öppen Kyrka
Dagträff

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 21 september

17:00 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 22 september

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Musiker: Göran Grahn

Bibeltexter: Andra Moseboken

32:1-4, 30-35, Första

Johannesbrevet 2:15-17,

Matteusevangeliet 6:19-24,

Psalm 49:6-12

VIKTIG INFORMATION

Ni som är medlemmar skall ha fått ett mejl med förslag till en ny Färdplan för S:t Peters församling för 2025-2027.

Glöm inte att ta tid att läsa genom den och återkoppla till Pastor Jenny. Vi vill veta att planen har nått medlemmarna och hur ni ställer er till den. Om du inte är medlem men är nyfiken på Färdplanen hör av dig och vi ser till att du får den.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf
070 306 6346,
pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:
070073 261 1600
diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Rik utan pengar?

Det är svårt att läsa eller höra ordet 'rik' utan att tänka på pengar. Vi må vara världens mest kontantfria land, men vi är väldigt styrda av ett ekonomiskt tänkesätt. Under flera decennier har vårt samhälle präglats av föreställningen att ett ökat välstånd per automatik innebär en ökad livsglädje. Just nu går vi genom något av en apokalyps – uppenbarelsen att den föreställningen inte stämmer. Oroväckande trender som ökningen i självmordsstatistiken som dessutom kryper ner i åldrarna säger att vi som samhälle har missförstått vad som ger våra liv mening och djup glädje. Har vi glömt vad som konstituerar ett rikt liv? En tanke jag ofta vill dela med unga människor är: *inget jobb kan någonsin betala dig vad du är värd*. Det är nog inte bara unga som behöver ta det budskapet till sig.

Visst är en viss inkomst en nödvändig förutsättning för att täcka grundläggande materiella behov men efter en viss gräns visar statistiken att pengars fördelar klingar av; ökad förmögenhet motsvarar inte ökad tillfredsställelse. Med pengar har vi köpt oss fria från ett stundom besvärligt beroende av varandra och inte märkt allt som vi har förlorat i processen. Som svar på frågan om vad som ger livet kvalité är en överväldigande majoritet av svaren icke-materiella varor. Saker som rättvisa, hälsa, vänner och familj, och sinnesro för att inte nämna tro, hopp och kärlek kan inte köpas för pengar.

Pengar bör komma med en varningsetikett: det är som ett elixir för vårt ego men toxiskt för själen om vi gör den till vår källa för trygghet och mening. Som Jesus sade i en annan kontext, *Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Mk8:36* Ordet Jesus använder för liv är *psyche* som vi också översätter som *själ*. Att vara rik inför Gud och att vara rik i världsligt mått är inte samma sak. Som i allt är Kristus vår förebild för hur ett rikt liv ser ut. Han visar oss hur vi, utan pengar, kan leva generösa liv och han ger oss allt vi behöver för att bli generösa människor. Rikedomen som vi får från honom är något som vi kan dela vidare utan att bli fattiga.

Det är känsligt att prata om pengar och rikedom men det är oerhört viktigt för oss att göra det. *Vad gör ditt liv rikt inför Gud?*

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrkan