



Augusti 2024, v.35

Fjortonde sön. efter Trefaldighet Enheten i Kristus

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 29 augusti

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Enkel servering och gemenskap

Lördag 31 augusti

17:00 Mackfabriken och

diakonivandring

Söndag 1 september

11:00 Samlingsgudstjänst

Predikan: Carl Lagerkvist

Musiker: Erik Andersson

Bibeltexter: Hesekiel 37:15-22,

Efesierbrevet 4:1-6,

Johannesevangeliet 17:9-11,

Psaltaren 95:1-7

Församlingsmöte m. rapport från konferensen efter

VIKTIG INFORMATION

- Vad härligt att stå inför samlingsöndag och höst-upptakten. På söndag ber vi för vår nya diakonipastor Carl Lagerkvist – din närvaro är ett viktigt tecken på ditt stöd! Höstupptakt innebär att Öppen kyrka torsdagar består av både en dagträff med enkel fika och en kvällsträff med soppmiddag. Vill du ansvara för en vegetarisk soppa för cirka 25 personer en av dessa kvällar? Hör med pastor Jenny.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

070073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning.

Visst är det svårt att tala om enhet idag i vårt samhälle som så ofta är polariserat? Vi gräver oss i olika åsiktsdiken och den politiska debatten är mer polariserad än någonsin. I någon mening är det ju väldigt bekvämt rent mänskligt att umgås med människor som enbart tycker likadant eller delar just min starka övertygelse. ”Min åsikt är minsann så man ska tycka”.

Enheten betyder inte att alla ska tycka likadant. Hur kan då enhet och enheten i Kristus vara svar på all världens nöd? En god påminnelse är att gå till Bibelns ord: ”... Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.”

Teologen Sofia Camnerin skriver om enhet i sin bok *Stå ut med de andra*: ”Enhet handlar i grunden om att söka efter det som redan är givet, att vi hör samman och behöver ta hänsyn till varandra i våra olika erfarenheter och utgångspunkter, även när vi har olika uppfattningar. Vi är Ömsesidigt beroende av varandra och behöver respektera det.”

En gemenskap som S:t Peters församling kan faktiskt vara svaret på all världens nöd. Det kanske låter som stora ord, visst kanske det rymmer en gnutta naivitet i det (men då är jag gärna naiv i detta fall). I vår församling rymmer många olika tankar, perspektiv och partibeteckning men det är inte något av det som är det viktiga. Det ligger i vår tro på Herren Jesus Kristus, den heliga andes utgjutelse över människan och uppståndelsens kraft. Vi hör alla samman på dopets grund till den enheten i Kristus. Vi må tycka, tänka olika men vi lever tillsammans med resten av vår omgivning i ett enda ömsesidigt beroende med varandra.

Detta är en grundförståelse för att förstå dels hur vi förstår vår enhet i Kristus och vårt förhållande till vår nästa. En kristen gemenskap är viktig i vår tid som en motreaktion emot polarisering och splittring. Kristus vädjar om enhet om att vi alla ska bli ett men det betyder inte att kyrkan i världen bokstavligt skall bli en, det må och ska vara en stark strävan men styrkan i enheten i Kristus är att rymma varandra, få plats, visa generositet gentemot varandra så att världen kan tro att kärleken övervinner hatet.

Carl Lagerkvist



Equeniakyrkan