



Augusti 2024, v.31

Tionde sön efter trefaldighet  
”Nådens gåvor”  
Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

## S:t PETERS KYRKA

### VECKANS KALENDER

Torsdag 1 augusti

**13:00-15:00 Öppen Kyrka**

Enkel servering och gemenskap

Söndag 4 augusti

**11:00 Gudstjänst i S:t Peters kyrka**

*Predikan:* Eva Larsen

*Gudstjänstledning:* Carl Lagerkvist

*Musik:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Jesaja 27:2-6,

Första Korintherbrevet

12:12-26, Johannesevangeliet

15:1-9, Psaltaren 28:6-9

### VIKTIG INFORMATION

- En ny tid i S:t Peters församling märks av en ny veckobrevskribent! Från den första augusti välkomnar vi Carl Lagerkvist till tjänst som pastor med diakonalt ansvar. Formellt sänds han ut som pastor i vägledningsår under kyrkokonferensen men han börjar sin tjänst hos oss nu. Gratulera honom och be för honom och det viktiga uppdraget han står i!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

## Att vara gåvor till varandra

I söndagens evangelietext talar Jesus om liknelsen om den sanna vinstocken. ”Jag är vinstocken, ni är grenarna.” Vi tillhör honom, Kristus. Han är vår trädgårdsmästare och vår vän. Jesus känner oss, vårt innersta, våra behov och det vi önskar. Söndagens tema enligt kyrkoåret är *Nådens gåvor*. Hur hänger nåd, gåvor och denna liknelse om vinstocken ihop?

### Nåd

Nåd ifrån grekiskan *charis* betyder gåva. Vi kan se hur nåd används i olika delar av bibeln, ifrån arbetarna i vingården (Matt 20:1-16) till liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15:11). Nåd är och förblir en gåva till oss människor, en gåva av kärlek och barmhärtighet ifrån Gud till oss att få ta emot – gratis.

### Gåvor

Vi har olika gåvor i vår församling. Den ena är händig, den andre kunnig på siffror, den tredje är bra på att göra något praktiskt, den fjärde är en tjänarinna, den femte ger uppmuntran. Allt detta och mycket mer därtill samlar och bygger upp gemenskapen. Vår gemenskap skulle dock inte vara något utan den Helige Anden som samlar, bygger upp gemenskapen med alla dess olika gåvor till S:t Peters församling. Vi har olika gåvor genom att vi är dem vi är, födda och skapade av Gud men bibeln talar om andliga nådegåvor. Olika gåvor som är till för samla, tjäna och bygga upp gemenskapen.

### Vinstocken - församlingen

När Jesus kallar sig den sanna vinstocken är det mot bakgrund av att vinstocken i Gamla testamentet används som en bild av Israel, Guds folk. Vinstocken är en symbol för den gemenskap som vi är kallade till, att förbli i gemenskap med Jesus Kristus och med varandra, med våra rötter i hans kärlek. Även eukaristiska motiv klingar med när Jesus använder sig av denna bild. En huvudtanke är hur vår förmåga att bära frukt hänger samman med i vilken utsträckning vi förblir i honom, och är kvar i hans kärlek.

-

Min önskan och längtan är att vi också skulle få utmanas i vår gemenskap. Att uppmuntra varandra och identifiera gåvor hos varandra. Att fråga någon: Vad ser du hos mig?

Carl Lagerkvist



Equemeniakyrkan