



Juli 2024, v.30

## Nionde söndagen efter Trefaldighet Goda förvaltare

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

*Torsdag 25 juli*

**13:00-15:00 Öppen Kyrka**

Enkel servering och gemenskap

*Söndag 28 juli*

**11:00 Gudstjänst i Norrmalmskyrkan**

*Predikan: Solveig Högberg*

*Gudstjänstledare: Anna*

*Andersson*

*Musiker: Timothée*

*Ravelojaona*

*Bibeltexter: Första Mosebok 1:24-2:3, Första Petrusbrevet 4:7-11, Matteusevangeliet 25:14-30, Psaltaren 8*

### VIKTIG INFORMATION

Antingen vi är på resande fot under sommaren eller om vi är hemma behöver vi olika rastplatser. Trafikverket skriver "Planera din resa så att du kan besöka någon av landets vackra rastplatser och ta en paus under resan. Rastplatsen är till för att trafikanten ska få rast och vila." Detta gäller inte bara när vi är på bilresa, det gäller också under vår livsresa. Planera din sommar så att du kan ta vara på någon av alla de rastplatser som finns; en kyrka, en god vän, en promenad i naturen, en stilla stund eller kanske en stor festival.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

### Vad gör du?

Det sägs att en av de vanligaste frågorna som man får när man svarar i telefon är: "Vad gör du?".

Kanske är det så. Det är en lätt fråga att svara på och den kan sätta igång ett samtal. Följdfrågor skulle kunna vara "Varför håller du på med det?", "Gillar du det?", "Vad blir resultatet av det du gör?". Raka och konkreta frågor som inte fordrar så mycket tankearbete.

En annan följdfråga skulle kunna vara "Hur ser du på det du gör, hur värderar du det?". Då fordras lite mer funderande och reflektion.

Kanske har du hört den gamla anekdoten om de tre stenhuggarna:

En man var ute och gick, och under sin vandring passerade han ett stenbrott. Han frågade flera av arbetarna vad de gjorde.

Den förste svarade irriterat: "Ser du inte att jag hugger sten?"

Den andre svarade utan att titta upp: "Jag tjänar 4.000 kronor i veckan. Så ställde mannen sin fråga till en tredje person. Han slutade att arbeta och tittade upp och svarade: "Om du vill veta vad jag gör så bygger jag en kyrka".

Det gör skillnad hur vi ser på det vi gör.

När vi talar om att vara goda förvaltare så är det lätt att tänka att det handlar om vad vi gör av de gåvor vi fått och det är helt riktigt. Men det handlar också om hur vi ser på det som vi fått, till exempel på de förmågor vi har.

Alla tre arbetarna i anekdoten kunde hugga i sten och gjorde säkert ett bra jobb, men man såg olika på samma arbete. För den första var det helt enkelt ett jobb – han högg i sten. För den andre var det ett sätt att få en försörjning. Den tredje arbetaren kunde sätta in både sig själv och arbetet i ett större sammanhang – han var med och byggde en kyrka. Det var inget arbete han gjorde ensam eller ensam var ansvarig för. Men han behövdes för att projektet skulle kunna slutföras. Hans insats var viktig för helheten och det förstod han. Han visste vad som var på gång även om han ännu inte kunde se resultatet. Det han gjorde skulle också komma att bli till välsignelse för många under lång tid framöver, det kunde han redan ana.

Det skulle säkert vara meningsfullt för oss att då och då reflektera över det vi gör, att se att vår förmåga är en Guds gåva till oss och att se att det vi gör är insatt i ett större sammanhang som kan bli till välsignelse för många andra.

*Solveig Högberg*



Equeniakyrkan