



Juli 2024, v.29

Åttonde sön efter trefaldighet ”Andlig klarsyn”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Torsdag 18 juli

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Enkel servering och gemenskap

Söndag 21 juli

11:00 Gudstjänst i S:t Peters kyrka

Predikan: Birgit Karlsson

Gudstjänstledare: Jenny Arnerlöf

Musik: Johan Wallin

Bibeltexter: Mika 3:5-8,

Första Johannesbrevet 4:1-6,

Matteusevangeliet 7:15-21

Psaltaren 119:30-35

VIKTIG INFORMATION

- Efter söndagsgudstjänsten går pastor Jenny på semester i två veckor (v.30 + 31). Om du har ett akut ärende ta kontakt med ordförande Solveig Högberg.
- Tack för alla era förböner för vår församling. Det är värmande att få vara en del av Öppen kyrkas sommarverksamhet och se många olika människor dela bordsgemenskap.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

Vad ser du när du tittar på världen?

Är Andlig klarsyn en synonym för visdom, en förutsättning för den eller något helt annat? Att de två är besläktade känns tydligt men exakt hur är svårare att se och intressant att bena ut i vårt veckobrev idag.

Visdom är något som vi kan växa i tack vare våra egna ansträngningar. Bibeln talar om visdom som något skapat av Gud vilket innebär (minst) två viktiga saker: 1. Att visdom är allmän gods som annat i skapelsen; dvs andra traditioner förvaltar och traderar visdom. 2. Visdom är också påverkat av syndafallets konsekvenser vilket betyder att den i sig själv inte kan leda oss till salighet. Det är inte av en slump att Salomo, som bad om och fick visdom, blev ganska miserabel och gick miste om det goda livet (Predikarens texter är inte bland Bibelns mest muntra). Visdom i sig räcker inte – vi behöver Guds vägledning.

Som Psaltarpsalm 119 gör tydlig har Gud gett oss Bibelns skrifter som en källa till vägledning på livets stigar. Men även vår läsning av Bibeln behöver upplivas av den Heliga Anden. Ofta har det hänt att Bibelns texter har använts på sätt som är felvridet och går emot Kristi uppenbarelse av Gud (återigen är även visdom drabbat av syndafallets konsekvenser).

Andlig klarsyn får vi genom en dynamisk blandning av tid med Bibeltexterna, fokus på Kristus, och lyhördhet för den Heliga Andens vägledning. Andlig klarsyn hjälper oss att se med själens perspektiv istället för att se med egot. Själens organen som hjälper oss se vad Gud ser. Som texten from U2s låt *When I look at the world* lyder*, utan Guds hjälp kan vi inte se vad Gud ser när vi ser på världen.

Det är inte så att själen ser i egen kraft men när den är i kommunikation med Gud får den glimtar från ett högre perspektiv. Detta innebär inte alltid varma och gosiga känslor. Perspektivet som kommer från ovan kan beröra oss och skänka frid men inte passiv frid. Snarare utmanar den oss så vi blir manade att kämpa för rättvisa och agera barmhärtigt mot andra. Andlig klarsyn är värt att hungra och sträva efter.

Jenny Arnerlöf

*låttexten lyder ”without you it’s no use, I can’t see what you see, when I look at the world.



Equemeniakyrkan