



Juli 2024, v.28

Kristi förklarings dag ”Jesus förhärligad”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

ST PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Torsdag 11 juli

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Enkel servering och gemenskap

Söndag 14 juli

11:00 Gudstjänst i Norrmalmskyrkan

Predikan: Jenny Arnerlöf

Ledning: Stefan Albinsson

Musik: Stefan de Blanche

Bibeltexter: Andra

Moseboken 24:12-18, Andra

Petrusbrevet 1:16-18,

Matteusevangeliet 17:1-8

Psaltaren 89:12-18

VIKTIG INFORMATION

- I söndags firade vi gudstjänst i kyrksalen för första gången på ett halvår. Det var härligt, men det blev lite strul med livesändningen. Gudstjänsten spelades in och laddades upp i efterhand om du missade.
- Be gärna för öppen kyrka på torsdagar som besöks av en härlig mångfald av människor, bekanta tillika nya ansikten. Vi tackar Gud för kontakterna och ber om att de nya kontakterna skall få växa till livgivande vänskap.
- Om du vill bidra till en torsdag med en enkel maträtt (t.ex. paj, frukt eller sallad) ta kontakt med Pastor Jenny. Bidrag tas tacksamt emot!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

Sommarens erfarenheter

Kommande söndags texter handlar om häftiga erfarenheter – upplevelser av Guds närvaro och härlighet - som väckte omvälvande känslor i människor. Episteltexten är lärjungen Petrus reflektion över händelsen på förklaringsberget där Jesus förvandlades inför hans och några av de andra lärjungarnas ögon. Det är en minst sagt märklig berättelse. Upplevelsen som de fick vara med om väckte förundran och bävan i dem. I episteltexten är Petrus tydlig med att händelsen väckte en livsomvandlande vördnad i honom som gav honom kraften han behövde för att leva annorlunda. Har du någonsin haft en sådan upplevelse?

Jag tror att religiösa erfarenheter är mer vanliga än vi förstår, men att människor som har varit med om en sådan upplevelse ofta tiger om det av rädsla för andras reaktioner. För vem vill ha sin dyrbara erfarenhet bortförklarad, förlöjligad, avfärdad eller utnyttjad? I vårt sekulära samhälle, är församlingen som en säker plats att prata om religiös erfarenhet alltför ofta en oanvänd resurs. Det är dags för oss att återerövra förmågan att prata om det sköna, det märkliga och det som väcker förundran och bävan i oss. Hur kan vi annars prata om en Gud som är på alla tänkbara sätt så mycket större än vi är?

Sommaren är en tid när många ger sig ut i naturen för att låta sig förundras över skapelsens skönhet. Det är ett fantastiskt sätt att söka Guds närvaro men det är inte det enda sättet. På en bänk mitt i stan kan vi också förundras över en blomma, en vacker kväll, stadens vackra gamla hus och logistiken som gör att så mycket fungerar så bra. Vi kan förundras över det kristna arvet som byggde upp vårt land och få insikt om de troendes bidrag som behövs så mycket just nu. Sommarens unika bidrag till rika erfarenheter och känslor är kanske den rätta tiden. Tid när vi kan öppna våra sinnen till Gud genom skönheten i vår omgivning som vi för övrigt hastar förbi.

Ta tid under sommaren att låta dig förundras och bli påmind om att du är en del av någonting stort. Och fatta mod att i ett samtal med en vän eller över kyrkkaffebordet prata om dina erfarenheter av Gud. På så sätt får du kanske höra om någon annans viktig erfarenhet som kan skänka dig förundran och styrka.

Jenny Arnerlöf



Equemeniakyrkan