



Juni 2024, v.24

## Tredje sön e. trefaldighet ”Förlorad och återfunnen”

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

Torsdag 13 juni

**13:00 – 15:00 Öppen kyrka**

Lördag 15 juni

**17:00** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 16 juni

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Orgel:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Mika 7:18-20,

Romarbrevet 5:6-11,

Lukasevangeliet 15:1-7,

Psaltaren 119:170-176

### VIKTIG INFORMATION

- På lördag sker terminens sista diakonivandring inför Midsommar och en tid av sommaruppehåll. Beslutet att pausa vandringar under sommaren till fördel för Öppen kyrka togs efter att bladet trycktes så det står fel i Kyrkbladet. Om du vill bidra till Öppen kyrkas förstärkta fika en torsdag är ditt bidrag mycket välkommet! Hör med Jenny.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

### Vet du var du är?

Större fastigheter som sjukhus, universitetscampus eller köpcentrum har ofta en eller flera stora kartor över lokalerna och en röd pricka som visar ”du är här”. Inga sådana bokstavliga kartor finns för oss på vår livsvandring. Dock går det att rita en karta över vårt liv som kan hjälpa oss att se var vi är i förhållande till vart vi vill komma. Kanske kan det bli en bra övning på en ledig sommardag. Kanske något i stil med detta:

Vilken släkt, vänner och bekanta finns i mitt liv?

När och var vilar jag?

Var är jag engagerad?

Var söker jag Gud tillsammans med andra?

Var känner jag förundran?

När känner jag mig isolerad eller överväldigad?

M = mötesplats där Gud söker mig.

Vilka platser känner jag mig hemma på?

Bygger jag broar i vissa sammanhang? Behöver jag en bro?

Var tar jag vara på möjligheten att vara lekfull?

Vart är jag på väg? Vilket arbete har jag som inte är mitt jobb?

Hur mycket tid tillbringar jag i den virtuella världen ("ingenmansland")?

Tema för söndagens texter är förlorad och återfunnen. Vi hinner känna oss förlorade eller vilsna många gånger under en hel livstid. Oavsett hur vi känner oss eller vad vi går genom är dock Gud, alltid nära oss. Gud vill möta oss i vår vilsenhet och hjälpa oss att se var vi är samt vart vi med Guds hjälp kan vara på väg. Vilka frågor är viktiga för ditt livs karta just nu?

Jenny Arnerlöf



Equeniki kyrkan