



Juni 2024, v.23

## Andra sön e. trefaldighet ”Kallelsen till Guds rike”

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

*Lördag 8 juni*

**17:00** Mackfabrik och diakonivandring.

*Söndag 9 juni*

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Sång:* Kerstin Lostig

*Orgel:* Göran Grahn

*Bibeltexter:* Sakarja 3:1-7,

Uppenbarelseboken 19:5-9,

Lukasevangeliet 14:15-24,

Psaltaren 65:2-5

**17:00 Studiecirkel i Cefas**  
om trons grunder. Anmälan krävs!

### VIKTIG INFORMATION

- Vi håller öppet för Öppen Kyrka alla torsdagar fr o m 13 juni, under sommaren. Vi har uppmuntrat alla som kommer till soppkvällarna att söka upp oss tidigare än vanligt under dagen och hoppas på en fortsatt god uppslutning. Det är angeläget att vi ber för denna viktiga mötesplats att vara en stund av andlig gemenskap som ger hopp och glädje till oss alla.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

## Guds rike, livet här och nu.

Jag tror att jag har nämnt det tidigare i veckobrevet, men jag hinner aldrig säga allt jag vill i en predikan. Bibelns texter är så rika att för att få något sammanhängande sagt måste mycket förbli osagt. Jag stötte på någonting i mina förberedelser till förra söndagens gudstjänst som jag inte hann säga något om i predikan.

Det var just begreppet ”Guds rike” i Jesu samtal med Nikodemus. Det förekommer två gånger i deras samtal och det är de enda gångerna det används i Johannesevangeliet. Vad märkligt att Johannes använde det så lite när Markus-, Matteus- och Lukasevangeliet använder det betydligt mer (Matteus använder en variation på frasen – himmelriket – men Johannes överger konceptet av ett ”riket”). Vad handlar det om? Och kan det hjälpa oss till den djupare förståelse av vad Jesus menade med konceptet? Jag tror det.

Jesu centrala budskap i synoptikerna (Matteus-, Markus-, och Lukasevangeliet som är relativt lika varandra eller har en samsyn) var att genom honom har Guds rike kommit nära. En klok forskare påpekar att Johannes använde samtalet med Nikodemus för att koppla begreppet ”Guds rike” med ord som icke-religiösa människor kanske skulle förstå bättre: liv, ljus, sanning, kärlek, tro, Anden och evigt liv. De där viktiga orden löper genom hela Johannesevangeliet och talar om något som är viktigt och aktuellt här och nu. I samtalet med Nikodemus var Jesu poäng att vi behöver Guds hjälp för att se och leva i den tillvaro som vi är menade att leva och se. Att ”få allt rätt” rent moraliskt och etiskt är inte lika med att vara fullt levande och öppen för hela verkligheten. För vi kan ”få allt rätt” i egen kraft och hela verkligheten är en manifestation av Guds liv och kraft som är bortom vår förmåga att helt förstå. Som tur är, har Gud inte väntat på oss att ta första steget.

Gud kallar oss att vara med i gemenskapen som Kristus är huvudet för – kyrkan. Genom att tillbe Gud tillsammans med den älskade gemenskapen kan vi bli så fyllda av Guds elektrifierande närvaro att vi svämmas över med en icke-artificiell vitalitet. Kallelsen och livet är Guds gåva till oss. Den stora frågan är alltid om vi vill öppna oss och ta vara på det?

*Jenny Arnerlöf*



Ekumenisk kyrkan