



Juni 2024, v.26

Apostladagen

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

Torsdag 27 juni

13:00-15:00 Öppen Kyrka
Enkel servering och gemenskap

Söndag 30 juni

11:00 Gudstjänst
I Norrmalmskyrkan

Predikan: Jenny Arnerlöf
Bibeltexter: Hesekiel 1:26-2:3, 8-10,
Första Timotheosbrevet 1:12-17
Lukasevangeliet 5:1-11
Psaltaren 40:6-12

VIKTIG INFORMATION

Vi fortsätter med vår sommaröppna kyrka på torsdagar. Kom och dela gemenskapen. I torsdags var det ett tjugotal som åt, samtalade och hade det gott tillsammans.

Kanske du inte bara vill komma med utan också baka en paj, göra en sallad eller något annat matnyttigt som vi kan dela på. Hör av dig!

Kom ihåg att gudstjänsten på söndag är i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37.

Kontakta pastorn:
Pastor Jenny Arnerlöf
070 306 6346,
pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:
Upplandsgatan 12, Stockholm

Sänd mig!

Kommande söndag får vi uppmaningen och utmaningen att ställa oss till förfogande.

För någon kan det handla om att snabbt ställa om livsinriktningen och ge sig ut på ett okänt uppdrag.

Andra skjuter uppdraget ifrån sig "Inte kan väl jag".

För åter andra tar det tid att förstå hur man ska gå till väga.

Det känns meningsfullt att kombinera uppdraget med ett annat ord-tålamod. Synonymlexikonet lär oss att tålamod bland annat kan vara synonymt med lugn, uthållighet, fördragsamhet, vidsynthet.

Många som lever idag vill ha snabb åtkomst till det mest; mat, pengar, filmer, kontakt och dessutom omedelbara svar på allt. Vi blir irriterade i en långsam kassakö eller när det strular med datorns uppkoppling. Vi vill ha det vi vill ha och det vill vi ha nu, resultatet av det kan bli att vi "springer omkring som yra höns" utan att ha någon klar inriktning.

Tålamod kan handla om att lägga sina egna önskningar åt sidan och för en stund våga sätta in sitt liv i ett större sammanhang, att våga lyssna in hur uppmaningen eller frågan löd som vi förväntas svara på, med orden "sänd mig".

Men tålamod är inte en passiv väntan på att allt ska lösa sig. Tålamod är en aktiv handling av väntan och förväntan. Tålamod är en form av mod. Mod är att vänta in sin egen förståelse av Guds kallelse och Guds förtydligande, Guds ledning.

Tålamod betyder inte att skjuta uppdraget framför sig men att i uthållighet och med vidsynthet ta "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" och lita på löftet "Som din dag så skall din kraft ock vara"

Vi får göra Martin Lönnebos enkla men samtidigt närgångna bön till vår: "Gud, ge mig tålamod att vänta till dess att din tid är inne", då kan vi helhjärtat svara "Sänd mig".

Solveig Högberg



Ekumenisk kyrkan