



# ST PETERS KYRKA

Juni 2024, v.25

## Midsommardagen och Johannes Döparens dag

”Den högstes profet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

*Torsdag 20 juni*

**13:00-15:00 Öppen Kyrka**

Enkel servering och gemenskap

*Söndag 23 juni*

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Solveig Högberg

*Orgel:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Jesaja 49:1-2,

Apostlagärningarna 19:4

Lukasevangeliet 1:5-17

Psaltaren 96

### VIKTIG INFORMATION

- Vi har Öppen Kyrka alla sommartorsdagar 13:00-15:00

Lördagarna v 25-30 har vi inga Diakonivandringar.

Be för dem som vi vanligen möter på Cityterminalen och Centralen att de nu ska hitta vägen till S:t Peter där Öppen Kyrka är en mötesplats och en stund för andlig gemenskap som ger hopp och glädje till oss alla.

- Söndagens gudstjänst kommer inte att sändas digitalt, men predikan läggs, som vanligt ut på församlingens hemsida:

[www.stpeterskyrka.se](http://www.stpeterskyrka.se)

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

## Att leva i kontrasternas värld

På söndag kommer vi att sjunga en av våra nyare sommarsalmer: ”Över berg och dal som en mjuk koral drar sommaren över vårt land”.

Det är en påminnelse om Midsommartiden och Midsommardagens tema ”Skapelsen”. De dagarna handlar om det växande livet och utmanar oss att värna om allt levande. Midsommardagen tar sin utgångspunkt i att vi är en del av naturens helhet. Och bakom all skönhet finns någon som vill bli igenkänd – Gud själv.

För någon är detta enkelt och självklart och man kan stämma in i sången ”I den ljuvliga sommar och gulnande höst, jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst, jag ser Gud bakom allt jag ser och jag kan inte tvivla mer. I de blomstrande ängder bland stjärnornas mängder, jag ser Gud bakom allt jag ser.”

För andra är det inte lika enkelt, måhända kan man ana Gud där bakom, men det som ligger närmare till hands är att reflektera över hur naturen blivit skadad och är i behov av räddning och det är inte enbart naturen som är skadad utan även människan.

I söndagens evangelietext möter vi profeten Johannes Döparen. Han såg säkert också Gud bakom allt han såg, men för honom fick det andra konsekvenser än en entusiastisk lovsång. Han stod i den torra öknen och ropade ut sina kärva domsord och uppmaningar till botgöring, för helande av en sargad mänsklighet. Men är inte det en lika stark lovsång? Lovsångens innersta mening är ju att förhålla sig till Gud och det var precis det som Johannes gjorde och som han ville få andra att göra.

Det behövs profetröster i dag också, i denna värld med så starka kontraster. Kanske känns det förmätet och för stort att vi skulle kalla oss profeter. Men kallelsen att vara en röst som talar rätt ord i rätt tid till rätt människa, den har vi alla fått.

Guds kallelse är inte ett projekt som man kliver in och ur efter behag, den lever vi med hela tiden. Men hur den ska gestaltas får vi bli klara över i vår relation till skaparen; Gud.

Charles Wesley sammanfattade Midsommardagens och Johannes Döparens dags budskap i en psalms vers ”Skapelsen ska nå sin fulländning genom oss och våra liv, när vi tar emot den frälsning som förvandlar oss till dig.”

*Solveig Högberg*



Ekumenisk kyrkan