



Maj 2024 v.20

Pingstdagen ”Den heliga Anden”

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 16 maj

Öppen kyrka

13:00-15:00 Dagträff med enkelt fika och samtal

17:00-19:30 kvällsträff med soppa som serveras 18:30.

Lördag 18 maj

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 19 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Första Moseboken

11:1-9, Apostlagärningarna 2:1-

11, Johannevangeliet 14:25-29,

Psaltaren 104:27-31

Församlingsmöte efter gtj!

VIKTIG INFORMATION

- Hissen är nu installerad och byggarna jobbar för fullt med att återställa väggarna kring den. Det blir inte nu på söndag men snart kommer vi att återvända till kyrksalen för våra gudstjänster. Detta ser många av oss fram emot. Men tiden på gatuplanet har skänkt oss en välsignad närhet som vi ska försöka bära med oss upp till kyrksalen. Tack för allt stöd och tålamod under byggtiden!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

Kraft från höjden

Förr i tiden var det populärt att gifta sig under pingsthelgen. Anledningarna till det kan ha varit av rent praktisk karaktär; det var en långhelg och statistiskt sett kunde man räkna med fint väder. Ett reportage på P4 från 2021 konstaterade att det var för att pingst är en kristen högtid som förknippas med kärlek. Märkligt nog nämndes inte den heliga Anden alls i reportaget. Kanske tyckte någon att den heliga Anden inte har med vigslar att göra? Den heliga Anden har med ALLT att göra, och särskilt med relationer.

Pingstdagen är en dag som handlar om kraft; den heliga Andens kraft. Inte en kraft som dominerar utan en kraft som gör det möjligt för oss att leva odelade i oss själva och i goda relationer med andra. Den som varit gift eller levt väldigt nära andra vet att det behövs gott om fredlig kraft för att hålla nära relationer friska och levande. Den heliga Anden hjälper oss i alla våra mänskliga relationer och många har kommit till insikten att Anden även leder oss i vår relation till skapelsen om vi vill det.

Under Andens ledning mognar vi så att våra relationer präglas mer och mer av Guds visdom, uppmuntran, tröst och trofasthet men kanske viktigaste av allt får sanningen utrymme.

Den heliga Anden är Kristi ande vilket innebär att det är sanningens Ande. Liksom han var sann i alla sina möten och interaktioner med andra människor kan också vi vara det till konstruktiva mål. Det är oftast i mötet med andra som vi inser vissa sanningar om oss själva. Det skulle kunna vara ganska tungt för vi bär alla på saker som är svårt att medge. Men Andens sanning om oss är aldrig bara hur vi är – den inkluderar vad vi tack vare Guds nåd kan och ska bli. Anden leder och vi kan följa på en upptäcktsfärd mot att vara de mogna, sanna människorna – de som vi i Kristus är.

Kärlekens Ande, hand i hand lär oss som syskon att vandra.

Samman oss bind med fridens band, hjälp oss att älska varandra.

Styr våra steg i Jesu spår, lär oss att bedja Fader vår.

Kärlekens Ande led oss

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrkan