



Maj 2024 v.19

Kristi Himmelsfärd ”Herre över allting”

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 9 maj

Gökotta i Tegnérunden

9:00 En stund av sång och gemenskap kring en av Kyrkans viktigaste men minst firade högtidsdagar. Vi samlas vid sittplatsen i solen nära Teknologgatan och statyn av Tegnér. Ta med ditt egna morgonfika.

Lördag 11 maj

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 12 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Orgel: Maria Wilsson

Bibeltexter: Sakarja 14:6-9, Romarbrevet 8:16-18, Johannesevangeliet 15:26-16:4, Psaltaren 33:18-22

VIKTIG INFORMATION

- Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med på församlingsmötet som sker efter gudstjänsten på söndag den 19 maj.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

”Kristiflygare”, festen för världens framtid

När vi vandrade för diakonin i lördags kväll påminde jag folk vi mötte om att det inte blir soppa i kyrkan nu på torsdag kväll eftersom det är Kristi Himmelsfärdsdag. En mans ögon lyste upp och han utbrast ”Kristi flygare!” Just det, bekräftade jag. Krist flygare är betydligt lättare att säga. Det är även roligare att säga. Men kan ni föreställa er att begreppet användes som rubrik i en nyare Bibelöversättning? Knappast!

Kristi Himmelsfärd nämns eller bekänns åtminstone två gånger i varje gudstjänst; i den apostoliska trosbekännelsen och under nattvardens liturgi. Trots det får den oftast inte uppmärksamheten som den förtjänar när vi talar om Jesus. Det är dels för att händelsen som den minns är exceptionellt märklig – materia i form av en människa blir på något märkligt sätt immateriell. Metafysiken av det hela blir kanske för mycket för oss. Kristi himmelsfärd är fastställandet av kröningen som skedde på Golgata på långfredagen och bekräftades av uppståndelsen. Detta är stort, men det finns ännu mer som himmelsfärden ger uttryck för.

Innan inkarnationens mysterium ägde rum fanns Jesus. Som den Nicenska Trosbekännelsen säger, ”född av Fadern före allt tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud... som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, blev människa av kött och blod.” I himmelsfärden har han tagit vårt återupprättade skapade väsen in i Guds rike till full gemenskap med Gud. Han har burit den skapade världens väsen till evighetens rike. Det är riket som nu kommer till oss i glimtar och smakprov och som är målet för hela skapelsen.

Himmelsfärden gör det möjligt för oss att se med ett hopp mot jordens goda framtid som annars är omöjligt att se i nuet. Han som led istället för att vålla lidande, som tjänade istället för att dominera – han har förvandlat fallen materia och burit det in i Guds rike som är tillgänglig för oss genom tro redan i nuet. ”Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser,” kan vi nu se på allt genom honom. Jesus vill inte vara en kändis som människor tränger sig på för att skåda. Han vill att vi ska se på tillvaron i ljuset av hans förvandling av den och i förväntan på framtiden när hela skapelsen har förvandlats genom honom.

Jenny Arnerlöf



Equeniakyrkan