



April 2024 v.18

Bönsöndagen ”Bönen”

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 2 maj, 2024

Öppen kyrka

13:00-15:00 Dagträff med enkelt fika och samtal

17:00-19:30 kvällsträff med soppa som serveras 18:30.

Lördag

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 5 maj, 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Bengt Ekelund

Ledning: Jenny Arnerlöf

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Psaltaren 13,

Första Moseboken 18:26-32,

Efesierbrevet 3:14-21,

Lukasevangeliet 18:1-8

VIKTIG INFORMATION

- Veckobrevet får ett nytt utseende som är mindre färggrant men vi lovar samma goda innehåll!
- Redan nu vill jag påminna om Gökotta i Tegnérslunden nästa torsdag den 9 maj kl.9:00. Det är en enkel men härlig samling!

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

Varje ögonblick är helig

Bönsöndagen är den sista söndagen i påsktiden. Det är den naturliga slutsatsen som påskveckornas budskap leder till. Några sätt att förstå hur bön relaterar till påsktidens veckor är:

Påsköndagen: Kommunikation med en Gud som är uppstånden och levande.

2:a sönd i påsktiden: Bön är hur vi urskiljer vår kallelse och specifika uppdrag som påskens vittnen.

3:e sönd i påsktiden: Bön är hur vi erkänner Guds omsorg om oss, och delar vår längtan, våra rädslor och innersta tankar med Gud.

4:e sönd i påsktiden: Bön är vårt sätt att färdas med Gud på vägen till livet.

5:e sönd i påsktiden: Bön är ett vardagligt sätt som vi livnär oss på så att vi kan växa i tro och få en mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.

6: sönd i påsktiden: Bön är hur vi delar hela livet med en levande Gud; Guden som graven och dödsriket inte kunde behålla.

Bön är hur vi låter budskapet om uppståndelsen präglade våra liv i vad kyrkoåret kallar för ordinarie tid. Kyrkoåret byggs på tanken att all tid är helig; bön är det främsta vardagliga sättet som vi tar den insikten till oss på. Bön är hur vi vänder vår uppmärksamhet till och delar livet med Gud; därmed helgas våra liv.

Det finns oändligt många sätt att be på – för många för att klämma in i detta veckobrev! Huvudsaken är att det handlar om att rikta vår uppmärksamhet mot Gud; först i lyssnande eftersom Guds ord till oss är villkoret för allt liv. Därefter talande – våra ord är alltid en respons till Guds ord av liv och kärlek till oss. Det är därför även våra mest angelägna böner kan framföras från en hållning av vila. Vi närmar oss inte en nyckfull Gud som inte vill bli avbruten. Gud är alltid redo att möta oss i det nåderika mötesplats som är bönen.

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrkan