



Maj/juni 2024 v.22

## Första sön e. trefaldighet ”Vårt dop”

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

Torsdag 30 maj, 2024

#### Öppen kyrka

**13:00-15:00** Dagträff med enkelt fika och samtal

**17:00-19:30** Kvällsträff med soppa som serveras 18:30

Lördag 1 juni

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 2 juni

#### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Sång:* Sommarkör

*Orgel:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Hesekiel 36:25-28, Romarbrevet 6:3-11, Johannesevangeliet 3:1-8

#### 17:00 Studiecirkel i Cefas om trons grunder

### VIKTIG INFORMATION

- De första tre söndagskvällarna i juni håller vi en studiecirkel om trons grunder som siktar på att bygga upp intellektet, forma hjärtat och ingjuta mod i den som söker trons visdom för sitt liv. Anmäl dig till pastor Jenny!

Kontakta pastorn:  
Pastor Jenny Arnerlöf  
070 306 6346,  
pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:  
Upplandsgatan 12, Stockholm

### Dopet – en väg till ett ”vi”

Tänk om temat för söndagens texter lydde, ”ditt dop” eller ”det kristna dopet”. Det finns inget fel i sig med formuleringarna men något viktigt hade gått förlorat. ”Vårt” förmedlar den viktiga tanken att dopet är något som gör oss delaktiga i ett gemensamt liv. Den kristna tron utmanar vår tids hyper-individualism med dess insisterande att trons liv kräver gemenskap. Vi behöver varandras perspektiv och gåvor för att bli de som Gud har skapat oss att bli. Dop handlar om vårt blivande. Vare sig vi är barndöpta och konfirmerade eller döpta genom eget val som vuxna är dopet signalen att vi välkomnar Guds verk i oss.

Guds ord till profeten Hesekiel i kommande söndagens Gamla Testamentlig läsning, ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande” får mig alltid att tänka på *Trollkarlen från Oz*. Där finns det inget vatten dop (snarare en stor vind eller andedop!) men när virvelvinden för den unga Dorothy långt bort till landet Oz, möter hon välbehövda följeslagare. De hon träffar och delar färden med har alla behov som de på egen hand inte kan uppfylla. Fågelskrämman ville ha en hjärna, Fega lejonet ville ha mod och Plåtmannen ville ha ett hjärta. Den stora frågan som bearbetas under färden är dock huruvida ett hjärta är till nytta.

Trollkarlen de möter i Oz påstår att hjärtat är en källa till mycket sorg och smärta. Han menar att tills hjärtana görs obrytbara kommer de inte vara praktiska. Men Plåtmannen säger tidigt under resans gång att han vill ha ett hjärta för att hjärnan inte kan skänka glädje och man behöver ett hjärta för att kunna älska. Tänker du som trollkarlen eller längtar du ibland efter ditt hjärta som plåtmannen? Gud lovade att ge Israel ett nytt hjärta, inte en ny hjärna. Intellektet är viktigt, men vår längtan styr oss oftare än vår logik. Gud vet att vi behöver mod, intellekt och hjärta i gott mått men är särskilt angelägen om att få oss att känna vårt hjärta förunderligt varmt av sin närvaro i oss.

Dopet är handlingen där vi gör synlig vår intention att låta vårt intellekt, hjärta och styrka formas av Gud. Formgivningen sker inte i en isolerad verkstad utan under färden med de döptas gemenskap. De är en brokig skara som är minst lika intressanta som Dorothys älskvärda reskamrater!

Jenny Arnerlöf



Equeniakyrkan