



Maj 2024 v.21

Heliga trefaldighets dag ”Gud – Fader, Son och Ande”

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 23 maj, 2024

Öppen kyrka

13:00-15:00 Dagträff med enkelt fika och samtal

17:00-19:30 Kvällsträff med soppa som serveras 18:30 (soppkvällar pågår t.o.m. 31/5)

Lördag 25 maj

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 26 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Elin Weman

Ledning: Solveig Högberg

Orgel: Cathrine Skagstedt

Bibeltexter: Femte Mosebok

6:4-9, Apostlagärningarna

2:24-35, Matteus 11:25-27

VIKTIG INFORMATION

- Sommaren närmar sig. I det Kyrkblad som kommer under veckan kan du läsa om allt som händer i vår församling under sommaren. Du som vill och kan är välkommen till Öppen kyrka, torsdags eftermiddagar, hela sommaren och naturligtvis till söndagarnas gudstjänster. Du som vill och kan är också välkommen att göra en diakonal insats i Mackfabriken och på Diakonivandringen.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

Gud tar gestalt

Måste man kunna förklara allt?

En av barnets första frågor är ”Varför det?”. Nyfikenheten driver dem att få en ökad förståelse för den värld som de blivit en del av.

Också som vuxna borde vi ställa dessa frågor. Nyfikenheten är en gåva, vi blir aldrig för gamla för att lära. I det kristna livet brukar vi kalla det för helgelse, det handlar om att växa till som människa.

Men det finns vissa saker som är oerhört svåra att förstå och förklara, bland annat det som kommande söndag handlar om. Hur förklarar man treenigheten, Gud som samtidigt är Fader, Son och Ande?

Treeninghetsläran antogs vid kyrkomötet i Nicaea år 325, för att ge en ökad förståelse av Gud. Men redan samma århundrade var det flera teologer som hade gett upp försöken att förstå. Evagrius skrev ”Gud kan inte begripas med intellektet. Om så vore möjlig skulle han inte vara Gud.” Och Gregorius erkände ”Inför den stora gåtan som överväldigar oss måste vi tiga och vårt språk tystna.”

Man kan inte och behöver inte förstå och förklara allt och trots det är det möjligt att bekänna även det som är för stort för vårt begränsade förstånd.

Orden i en Indonesisk trosbekännelse har hjälpt mig att formulera något av det stora och obegripliga:

”Jag tror på Gud som är kärlek och har gett jorden till alla folk.

Jag tror på Jesus som kom för att hela oss, och för att göra oss fria från alla former av förtryck.

Jag tror på Guds Ande som verkar i och genom alla som är vända till sanningen.

Jag tror på de troendes gemenskap som är kallad att tjäna folket.

Jag tror inte på de starkas rätt, inte heller på arméernas styrka eller förtryckets makt.

Jag tror på mänskliga rättigheter, på ickevåldets kraft, och att alla kvinnor och män har samma värde.

Jag tror inte att krig och hunger är oundvikliga, att freden är onåbar eller att misshandel av vår jord är Guds vilja.

Jag tror på enkelhetens skönhet, på kärlek med öppna händer och fred på jorden.

Jag vågar alltid och trots allting tro på Guds kraft att förändra och omforma och att skapa ett rike av fred och rättvisa för hela mänskligheten.”

Solveig Högberg



Equeniakyrkan