

# Tredje söndagen i påsktiden

## ”Den gode herden”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 11 april 2024

### Öppen kyrka

13:00-15:00 Pensionärsträff

17:00-19:30 Kvällsträff

Soppa serveras 18:30.

Lördag 13 april 2024

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 14 april 2024

### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Sång:* Berit & André Ekespong

*Orgel:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Hesekiel 34:11-16,

Första Petrusbrevet 2:22-25,

Johannesevangeliet 10:1-10,

Psaltaren 23

### VIKTIG INFORMATION

- På lördag den 20:e april är det Kulturnatten i Stockholm och vi deltar med en fullspäckad kväll. Tipsa gärna vänner och bekanta om att besöka S:t Peter. Programmet hittar ni i Kyrkbladet som finns även på församlingens hemsida.

- Installationen av hissen går in i en ny fas nästa måndag. Be gärna för arbetet att gå säkert till och ske som planerat.



Equemeniakyrkan

## Är vi säkra här?

”Läser vi våra ytterdörrar när vi sover?” Frågan ställdes för många år sedan av ett av mina barn. Under hans fråga anade jag en djupare fundering som han ville försäkra sig om – ”är vi säkra här?” Säkerhet, och behovet att känna sig trygg i omgivningen är ett utmärkande drag hos alla levande varelser och människor är inget undantag. Människor har präglats av säkerhets tänk sedan urminnestider och utvecklat det till den graden att fysisk säkerhet har blivit en egen bransch i näringslivet. Till skillnad mot gångna tider när livsåskådningar gav en form av trygghet för det inre livet ser vi ett ökat sökande efter inre frid och trygghet i vår tid. Det finns gott om ledare som säljer vägar till trygghet och frid och många har visat sig beredda att gå ’all-in’ för att få den efterlängtnade stabiliteten som inre ro kan skänka oss i en omtumlande värld.

Under påsktiden påminns vi om den härliga vägledningen som Gud i Jesus Kristus skänker oss. Som den gode herden ger Jesus en vägledning som inte är avhängig av vår förmåga att lyckas följa en viss formel eller teknik. Får är kända för att gå vilse på alla tänkbara sätt. När Jesus kallade sig själv den gode herden gjorde han tydligt att han är en ledare vars omsorg om fåren inte handlar om egenvinning. Hans omsorg handlar om att söka vilsna och lättlurade fårs bästa och skydda dem från sådant som hotar deras välbefinnande.

Jesus omsorg om oss och hans vägledning finns där för oss när vi oväntat överväldigas av livets omständigheter lika mycket som när vi medvetet vandrat vår egen väg och känner att vi har gått så vilse att vi är bortom hoppet om räddning. Hans vägledning handlar om närvaro och det faktum att han har gått före oss i allt och upplevt våra känslor av övergivenhet och rädsla. Han vet hur det känns att vara ett sårat får och han har liv och läkedom som kan föra oss tillbaka till livet från alla tänkbara önskade omständigheter. Under Jesu omsorg är vi säkra även om det värsta vi kan tänka oss inträffar. Jag ser fram emot att få berätta mer om den gode herdens omsorg om oss i vår gudstjänst på söndag. Efter ett par veckor borta ser jag verkligen fram emot att ses i S:t Peter!

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:  
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)  
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm